

Routeomschrijving 7 Dagen 'Route Nationale 7'



Dag 1: Antananarivo - Antsirabe (274 km)

Na het ontbijt krijgt u een citytour door Tana, de hoofdstad van Madagaskar. Daarna reist u met een privé-auto naar Antsirabe via de Route Nationale 7. Vandaag bereikt u de hoogvlakte met haar karakteristieke rijstterrassen, de groene velden, de riksjas, de groenteteelt en de riviertjes. Ook de architectuur is merkwaardig: huizen in rode baksteen met uit hout gesneden balkons en dakpannen uit gebakken klei! In de namiddag komt u aan in Antsirabe, hierna volgt een kort bezoek aan de stad.

Dag 2: Antsirabe - Ambositra - Ranomafana (240 km)

Na het ontbijt rijdt u verder door de hoogvlakten naar Ranomafana. U stopt in Ambositra, een stad die vooral bekend is vanwege de Zafimaniry stam die er wonen en ware kunstenaars zijn op gebied

van hun houtsnijkunst. U bezoekt een 'atelier van houdsnijwerk' waar ook een winkel is. Daarna gaat de reis verder naar Ranomafana.

Dag 3: Ranomafana National Park

Met een gespecialiseerde gids trekt u door het Ranomafana regenwoud waar 12 verschillende lemuursoorten leven. Ranomafana werd tot Nationaal Park uitgeroepen na de ontdekking van 2 uiterst zeldzame bamboe lemuursoorten die er leven, namelijk de Hapalemur Simus en de gouden of Hapalemur Auréus. Deze belangrijke site huisvest ook andere lemuren zoals: Fulvus Rufus, Variaca Variiegata, Hapalemur Griseus, lanigeur Avahi, Lepilemur Mustelinus, Propithecus Diadema Edwardsi, Cheirogaleus Majeur, zelfs de Daubentonia Madagascariensis kunt u er zien. Verder leven er ook nog meer dan 100 vogelsoorten, 5 soorten viverrids, reptielen, hagedissen, vlinders, ontelbare inheemse insecten waaronder er nog te classificeren zijn. Heel de oppervlakte is bebost, er groeien Bblophyllum en Eulophiella orchideeën terwijl in het hoger gelegen gedeelte de bomen zijn bedekt zijn met sierlijk mos. In dit secundaire woud groeien ook geïmporteerde boomsoorten zoals de Psidium Cattleyarum, en de reuzenbamboe Cephalostacyum Viguieri. Steile bergen, dalen, spectaculaire watervallen en natuurlijke bronnen bieden nog een zekere meerwaarde aan de charme van dit exotisch en buitengewoon regenwoud. Ranomafana betekent warm water, afgezien van het enorme Nationaal Park is het is ook een thermaal-oord waar bezoekers kunnen ontspannen in warmwaterbronnen.



Dag 4: Ranomafana - Isalo (245 km)

Na het ontbijt rijdt u naar Fianarantsoa, dit wil zeggen 'de stad waar men veel leert'. Het was de eerste stad in Madagaskar waar onderwezen werd en is nog altijd de studentenstad bij uitstek. De hoofdzetel der Jezuiteten bevindt er zich en mede daardoor is de stad heel katholiek. Fianarantsoa is

de 2e belangrijkste stad na Antananarivo, ze is het territorium van de Betsileo die een andere volkstem van de hoogvlakten is. Daarna richting Isalo, u rijdt eerst door het Andringitra massief met zijn steile afgronden, zijn kale rotsen en bergen. U stopt in Ambalavao voor een bezoek aan een ambachtelijk 'Anteimoro papier' atelier. De kunst van papier vervaardigen en met de hand scheppen is een nalatenschap van de Arabische bewoners uit de 15e eeuw.



Dag 5: Isalo

Na het ontbijt bezoekt u het Isalo massief. Gevormd door continentaal zandsteen en aangetast door de wind en de regen doet heel het massief van Isalo met zijn pittoreske vormen denken aan de 'Grand Canyon'. Hier ziet u duidelijk welke belangrijke rol de omgeving speelt in het dagelijks leven van een gemeenschap, niet alleen halen de bewoners enige inkomsten uit de 'pluk' van wilde zijde die hier te vinden is, maar het massief dient ook als begraafplaats voor de overledenen. De Bara plaatsen de lichamen tussen spleten in de rotsen die daar blijven tot de familie genoeg geld heeft, om ze dan over te brengen naar zilveren doodsisten. U maakt een wandeling tot aan het natuurlijke zwembad 'la Piscine Naturelle' die gevormd is door een klein watervalletje.



Dag 6: Isalo - Tulear

Na het ontbijt rijdt u door naar Tulear, het eindpunt van de Route Nationale 7. Deze etappe gaat dwars door het doornland van de stam der Antandroy. Onderweg zien we veel endemische stekelbossen. We bezoeken een vogelreservaat, het Zombitse woud (duur 1 uur). Vervolgens komt u in het gebied van de Mahafaly stam, die vooral heel bekend zijn vanwege hun grote graftombes, te zien langs de weg. Aankomst in Tulear, overnachting of keuze tot optionele uitbreiding van de reis.

Dag 7: Volgende tour of transfer naar de luchthaven

